
JAPAN

11-daagse studiereis 'Mysterieus en veelzijdig Japan'



DEZE REIS IS SPECIAAL VOOR U OP MAAT GEMAAKT DOOR:



11-daagse studiereis 'Mysterieus en veelzijdig Japan'

In dit bijzondere land val je, door de enorme tegenstellingen, van de ene in de andere verbazing. Nergens ter wereld gaan eeuwenoude tradities zo melodieus samen met hightech en futurisme. Vergelijk bijvoorbeeld de ongeëvenaarde skyline van Tokyo met de pittoreske bergdorpjes en de impostante Mount Fuji. Laat je meeslepen door de drukte van de stad, kom tot rust in een weelderige Japanse tuin, maak kennis met de vriendelijke locals en geniet van de verrukkelijke Japanse keuken. Tijdens deze reis zie, beleef en ervaar je het allemaal. Proost met een traditionele saké op een onvergetelijke reis in 'het land van de rijzende zon'!

ACCOMMODATIES: * ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID

28.09	t/m 01.10.2024	Shinjuku Prince Hotel (Tokyo)	2-persoonskamer (Moderate Double 18m2)	Logies en ontbijt
01.10	t/m 03.10.2024	Kanazawa Chaya (Kanazawa)	2-persoonskamer (Standaard Twin 16m2)	Halfpension
03.10	t/m 06.10.2024	Miyako Hotel Kyoto Hachijo (Kyoto)	2-persoonskamer (Standaard Double 14m2)	Logies en ontbijt

27 september - dag 1: Amsterdam - Tokyo

Het is eindelijk zover, deze studiereis gaat beginnen! We vliegen met China Airlines, met een overstap in Taipei, naar Tokyo Narita Airport (NRT). We komen de volgende dag aan in de hoofdstad van Japan.

Tip: Schaf voordat je op reis gaat een 'Mobiele SUICA' IC-kaart aan via de Apple Wallet of via Google Pay. Nadat je de online kaart hebt ontvangen, kun je deze opladen met het gewenste bedrag en moeiteloos reizen met de metro, bussen en treinen in Japan. Ook kun je ermee betalen bij veel 'vending machines'. Voor het opwaarderen heb je een VISA of Mastercard nodig. We gebruiken Google Maps of de Navitime app om de metro- en treinroutes te bekijken!

28 september - dag 2: Aankomst op Tokyo Narita Airport [Klik hier om de route te bekijken](#)

Bij aankomst op de luchthaven krijgen we assistentie en ontvangen we onder andere de treintickets. Vervolgens worden we met een bus naar het hotel gebracht en kan iedereen even bijkomen van de lange vlucht. Kenmerkend voor deze metropool? De traditionele Japanse levenswijze in combinatie met de moderne Westerse architectuur. Ontdek de straten vol neonverlichting, de futuristische wolkenkrabbers die de skyline domineren en de eeuwenoude tempels die een vleugje geschiedenis toevoegen aan deze dynamische stad. Tokyo is een wereld op zich en deze metropool zal al je zintuigen prikkelen. We verblijven in de wijk Shinjuku en ons hotel ligt op enkele minuten loopafstand van de hotspots van deze wijk. In de avond gaan we dineren (niet inbegrepen) en hierna kun je op eigen gelegenheid de wijk gaan verkennen. Op enkele minuten lopen van het hotel ligt Omoide Yokocho, een doolhof van smalle steegjes bezaaid met eetgelegenheden. Hier komt de geur van gegrild vlees en het geroezemoes van locals samen. Tegenover Omoide Yokocho ligt het entertainmentgebied Kabukicho. Dit is het Tokyo zoals je je het waarschijnlijk altijd al hebt voorgesteld, straten verlicht door een enorme hoeveelheid neonlichten en flitsende borden, geluiden van onder andere de 'Pachinko' gokhallen en hier en daar een vredige tempel. Welkom in Japan!

Overnachting: je verblijft drie nachten in het Shinjuku Prince Hotel op basis van logies en ontbijt.



29 september - dag 3: Groepsexcursie en stadstour in Tokyo met de Hato bus

Tokyo kenmerkt zich door een opvallende mix van moderne architectuur, charmante traditionele wijken en heerlijk eten. Door middel van een groepsexcursie per bus gaan we een aantal iconische plekken van de stad ontdekken. We wandelen naar de bushalte nabij Shinjuku Station East Exit en waar we uiterlijk om 08:30 uur aanwezig moeten zijn. De eerste stop is bij de imposante wolkenkrabbers van Shinjuku, waar je vanuit de bus een blik werpt op de grootsheid van de Tokyo Metropolis. In het hart van de metropool, omgeven door groen, ligt een van Japan's grootste heiligdommen. Velen beschouwen de Meiji-jingu als het mooiste van Japan en je krijgt de kans om de Japanse architectuur te bewonderen tijdens een wandeling. Langs het Japan National Stadium, waar je een glimp opvangt van de nalatenschap van de Olympische Spelen van 2020, rijdt de bus naar de Imperial Palace Plaza. Geniet van het uitzicht op de Nijubashi-brug en het keizerlijk paleis, het terrein van de keizerlijke familie. De wijk Asakusa wordt de 'oude stad' genoemd en hier bezoeken we de Senso-ji tempel, de oudste tempel van Tokyo en de Nakamise winkelstraat. Langs het Kabukiza theater in Ginza rijden we verder en we maken een stop bij Tokyo Station. Na een westerse lunch (inbegrepen) en een panoramische rit langs de Rainbow Bridge, Odaiba en Toyosu Market, komen we aan bij de Hamarikyu Gardens, een oase van groen te midden van de stad. Na een bezoek aan de 333-meter hoge Tokyo Tower eindigt de tour om 17:30 uur bij het Shinjuku Station West Exit. Hierna maken we ons op voor het diner (niet inbegrepen) en de avond, die ter vrije besteding is. Als de tijd het toelaat kun je op eigen gelegenheid met de metro (te betalen met jouw SUICA IC-kaart) of de taxi (niet inbegrepen) een bezoek brengen aan

REISBESCHRIJVING IN DETAIL

de wijk Shibuya. Bij de Hachiko-uitgang van het metrostation vind je het beroemde beeldje van de trouwe hond 'Hachi', evenals het iconische Shibuya kruispunt, dat het drukste kruispunt ter wereld is. Op enkele minuten loopafstand van het station vindt je de Shibuya Center-Gai, het centrum van Shibuya met onder andere de grootste Don Quijote van Japan en het Pokémon Center van Shibuya (om 21:00 uur gesloten). Boven het station ligt het Shibuya Sky observatiedek. Wil je deze bezoeken? Dan dien je zelf de tickets aan te schaffen (vooraf te reserveren). Op eigen gelegenheid reis je terug naar het hotel in Shinjuku.



30 september - dag 4: Groepsexcursie naar Mount Fuji en Hakone (hele dag)

We gaan met de bus op een groepsexcursie naar Mount Fuji en Hakone. Samen wandelen we op tijd naar het vertrekpunt vlakbij Shinjuku Station. Vanaf hier vertrekt de bus om 08:25 uur naar het 5e station van Mount Fuji. De helling van de vulkaan is opgedeeld in zogenaamde 'stations' en de eerste stations bevinden zich aan de voet van de berg, terwijl het 10e station zich op de top bevindt. De 5e stations vormen het hoogste punt dat via de weg bereikbaar is en daarom is dit het startpunt voor de klimmers die de top van de vulkaan willen bereiken. Hier zijn onder andere veel restaurants en souvenirwinkels, zodat klimmers zich kunnen voorbereiden op de klim en hiervoor benodigdheden kunnen aanschaffen. Het 5e station waar wij naartoe gaan ligt op 2.300 meter boven de zeespiegel en biedt een geweldig uitzicht over de omgeving en de top van Mount Fuji. Na een Japanse lunch (inbegrepen) reizen we verder naar Hakone. Hier brengen we een bezoek aan het Ashinoko-meer, een schilderachtig kratermeer dat is gevormd in de caldera van Mount Hakone wat een prachtig uitzicht biedt op de omliggende bergen, waaronder Mount Fuji. We maken een boottocht met de piratenboot over het Ashinoko-meer en gaan met een kabelbaan omhoog voor een adembenemend uitzicht over de regio. Uiterlijk om 20:30 uur zijn we terug in Tokyo en maken we ons klaar voor het avondeten (niet inbegrepen). *Mount Fuji is door weersomstandigheden niet altijd zichtbaar.*



1 oktober - dag 5: Tokyo - Kanazawa [Klik hier om de route te bekijken](#)

Tot het uitchecken heb je ter vrije besteding om het even rustig aan te doen, het is handig om voor de treinrit alvast een lunch te kopen voor het geval dat we niet voldoende tijd hebben op Tokyo Station. Een verzendservice voor de bagage is inbegrepen en alle grote bagage wordt vooruit gestuurd naar Kyoto. Voor de overnachtingen in Kanazawa kun je een tas inpakken, zo hoef je je koffer niet mee te slepen op de reisdagen 6 en 8! Na het uitchecken reizen we met de metro (te betalen met jouw SUICA IC-kaart) naar Tokyo Station. Om 12:24 uur stappen we op de Shinkansen Kakutaka #563 die ons in circa 2 uur en 3 kwartier rechtstreeks naar Kanazawa brengt, gelegen aan de westkust van het (ei)land. De Shinkansen is de wereldberoemde hogesnelheidstrein, hét vervoersmiddel van Japan! Terwijl we

REISBESCHRIJVING IN DETAIL

vertrekken uit het centrum van Tokyo, vervagen de hoge gebouwen langzaam en deze maken plaats voor de Japanse Alpen die zich uitstrekken voorbij het raam. Om 15:17 uur komen we aan in Kanazawa en wandelen we, langs de Tsumumimon Gate recht voor het station, in enkele minuten naar de accommodatie. We verblijven deze nachten in een Japanse Ryokan en we slapen op futon matrassen. Na aankomst hebben we tijd ter vrije besteding. We dineren in de Ryokan, dus zorg ervoor dat je op tijd terug bent voor het diner.

Overnachting: je verblijft twee nachten in Kanazawa Chaya op basis van halfpension.



2 oktober - dag 6: Groepsexcursie naar Takayama en Shirakawago

Vandaag stappen we in de voetsporen van de Japanse tradities en ontdekken tijdens deze groepsexcursie de tijdloze schoonheid van Takayama en Shirakawago in de Japanse Alpen. Eerst gaan we naar Shirakawago, bekend vanwege de 'Gassho-Zukuri', oftewel de oude boederijen. De Gassho-Zukuri boederijen zijn gebouwd zonder spijkers en bieden een inzicht in de traditionele boerenhuizen uit de Edo-periode (1603-1868). Enkele zijn wel 250 jaar oud en hebben terecht een plekje verdiend op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het bezoek aan een boerderij laat ons kennismaken met het dagelijks leven van vroeger. Na een lunch (niet inbegrepen) reizen we verder naar Takayama. Het elegante stadje wordt ook wel 'klein Kyoto' genoemd. In Takayama bezoek je de Yatai Kaikan, ook wel bekend als het Takayama Festival Floats Exhibition Hall, waar we worden ondergedompeld in de kleurrijke pracht van de festivalwagens die gebruikt worden tijdens het wereldberoemde Takayama Festival. Hierna bezoeken we een Japans herenhuis waar we traditioneel handwerk en volkskunst kunnen bekijken. De tour eindigt met een bezoek aan het oude Takayama, waaronder Sannomachi. De oude straatjes van dit gebied bevatten sporen uit de Edo-periode en bevinden zich nog in uitstekende staat. Veel oude huizen, winkels en saké-brouwerijen bestaan al eeuwenlang en daarom is dit misschien wel het hoogtepunt van dit bezoek aan Takayama. Na afloop reizen we per bus terug naar Kanazawa Station en wandelen we in enkele minuten terug naar de Ryokan. Ook vanavond dineren we in de Ryokan.



3 oktober - dag 7: Kanazawa - Kyoto [Klik hier om de route te bekijken](#)

Na het ontbijt checken we direct uit en hierna kun je Kanazawa (verder) gaan verkennen. Indien je de Kenrokuen tuinen nog niet hebt bezocht is nu een goed moment om dit alsnog te doen. Deze Japanse tuinen worden gezien als een van de mooiste in Japan. Elk seizoen geeft het een ander schouwspel aan kleuren en uitzichten. Naast de tuinen ligt het traditionele stadscentrum van Kanazawa. Of bekijk de wijk Nagamachi, ook wel bekend als de Samoerai wijk. Zorg dat je uiterlijk om 15:00 uur weer terug bent bij de Ryokan. Samen wandelen we naar Kanazawa Station en hier nemen we om 16:05 uur de Shinkansen Tsuruki #33 naar Tsuruga. Hier stappen we over op de Thunderbird #44 naar Kyoto. Na aankomst wandelen we in enkele minuten naar het hotel. Kyoto diende gedurende een lange periode, van

REISBESCHRIJVING IN DETAIL

794 tot 1868, als de hoofdstad van Japan. Dit heeft geleid tot een rijke geschiedenis, waardoor het een van de meest culturele steden ter wereld is. Kyoto heeft maar liefst 17(!) bezienswaardigheden die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan. In de avond gaan we samen dineren (niet inbegrepen) en de tijd daarna hebben we vrij te besteden.

Overnachting: je verblijft drie nachten in het Miyako Hotel Kyoto Hachijo op basis van logies en ontbijt.



4 oktober - dag 8 Groepsexcursie naar Kyoto en Nara

De belangrijkste bezienswaardigheden van Kyoto en Nara ontdekken we door middel van een groepsexcursie onder begeleiding van een Engelssprekende gids. Het startpunt van deze excursie is de Sunrise Tours Desk binnen het winkelcentrum Avanti tegenover de Hachijo-uitgang van Kyoto Station. Dit is maximaal 10 minuten lopen vanaf het hotel, wees ruim op tijd en zorg ervoor dat je hier om 08:10 uur bent! De tour begint bij het Nijo kasteel uit 1626, ooit de verblijfplaats van de Tokugawa Shogun, dat diende als bescherming voor het keizerlijk paleis. Ook bezoeken we de Kinkaku-ji tempel, ook bekend als het 'Gouden Paviljoen', bedekt met dunne lagen puur goud en omringd door een vijver. Op het programma staat vervolgens het keizerlijk paleis van Kyoto en als deze gesloten is gaan we naar de Kitano Tenmangu tempel. Na de lunch (niet inbegrepen) gaan we per bus naar Nara, waar we een wandeling maken door het Nara Park en de wilde herten van dichtbij zien. Hier bezoeken we de Todai-ji tempel en het Kasuga Taisha heiligdom, beiden opgenomen op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Na afloop worden we teruggebracht naar Kyoto Station, hier komen we om 19:30 uur aan en is het tijd om te gaan dineren (niet inbegrepen).



5 oktober - dag 9: Vrije dag in Kyoto of op eigen gelegenheid een bezoek naar wens

Deze dag kun je volledig naar eigen wens invullen. We verblijven vlakbij Kyoto Station en de mogelijkheden zijn eindeloos! In Kyoto kun je een bezoek brengen aan de wijk Gion, waar je de mogelijkheid hebt om (als je geluk hebt) Geiko's (Geisha's) en hun leerlingen (Maiko) te zien. Het is belangrijk om afstand te houden en fotograferen kan boetes opleveren. Ook kun je hier traditionele houten huizen, winkels, restaurants en theehuizen (Ochaya) bekijken. Naast Gion ligt de wijk Higashiyama met de historische straten Sannenzaka en Ninenzaka. Met geplaveide paden en traditionele architectuur bieden deze straten de nostalgische sfeer van het oude Japan. Deze straten leiden naar de beroemde Kiyomizu-dera, een boeddhistisch tempelcomplex in Kyoto dat bekendstaat om het mooie uitzicht over de stad en het omliggende landschap. Ook de buitenwijk Arasihyama met de ambachtelijke souvenirswinkeltjes, het beroemde bamboebos en het Iwatayama Monkey Park, is een absolute aanrader. Kyoto is een ideale uitvalsbasis voor het naastgelegen Osaka, de 'culinaire hoofdstad van Japan' met de bruisende wijk Dotonbori. Of breng je liever een bezoek aan het immens populaire Universal Studios met Nintendo World? Houd er rekening mee dat je de kaarten vooraf moet reserveren. Vanaf Kyoto Station kun je in 45 minuten met de Shinkansen naar Himeji reizen,

REISBESCHRIJVING IN DETAIL

waar je het best bewaarde kasteel van Japan vindt, ook bekend als het Witte Reigerkasteel. Na nog een uur met de Shinkansen kom je aan in Hiroshima, waar je het Peace Memorial Park kunt bezoeken en het heilige eiland Miyajima in de Japanse binnenzee voor de kust van deze stad kunt verkennen. Of woon een theeceremonie, samuraishow of een kookworkshop bij. Wil je een georganiseerde excursie boeken bij onze agent? Laat ons dit dan weten en wij geven de meerprijs aan je door. Wat je ook doet, geniet van deze laatste dag in het bijzondere Japan!



6 oktober - dag 10: Kyoto - Osaka Kansai Airport - Amsterdam [Klik hier om de route te bekijken](#)

Helaas komt onze reis ten einde en is het tijd om de koffers te pakken. We checken uit en reizen in de loop van de middag onder begeleiding van een assistent per bus naar de luchthaven van Osaka Kansai. Eventuele Wi-Fi routers worden ingeleverd op de luchthaven (voor de security). Op het te laat inleveren staan hoge boetes en je dient het kastje op eigen kosten terug te sturen naar Japan. Vervolgens check je in voor de terugvlucht. We vliegen met China Airlines, met een overstap in Taipei, terug naar Amsterdam. Hier komen we de volgende dag aan.

7 oktober - dag 11: Aankomst in Amsterdam

Vandaag komen we aan op Schiphol. We kunnen terugkijken op een fantastische studiereis door Japan!

**** Wijzigingen in het programma zijn onder voorbehoud en routelinks zijn ter indicatie en houden geen rekening met eventuele onderbrekingen. ****

REISBESCHRIJVING IN DETAIL



BELANGRIJKE INFORMATIE

Eigen bijdrage € 2.300,00 per persoon, op basis van een 2-persoonskamer.

Inbegrepen in uw reisom

- ✓ Intercontinentale vluchten van Amsterdam - Tokyo (NRT) en Osaka (KIX) - Amsterdam met China Airlines, met op de heen- en terugreis een overstap in Taipei.
- ✓ Luchthavenbelastingen en heffingen.
- ✓ 23kg ruimbagage per persoon (*Let op: TSA-slot op de koffer is verplicht*).
- ✓ Begeleiding van een Engelssprekende assistent zoals omschreven in het programma.
- ✓ Privétransfers per bus zoals omschreven in het programma.
- ✓ Tickets voor de trein of de Shinkansen in de 2^e klasse, zoals omschreven in het programma: Tokyo - Kanazawa, Kanazawa - Tsuruga - Kyoto (OV-trajecten zijn *aan veranderingen onderhevig*).
- ✓ Overnachtingen in een 2-persoonskamer op basis van logies en ontbijt. In Kanazawa verblijf je op basis van halfpension
- ✓ Groepsexcursie en stadstour in Tokyo met de Hato bus (inclusief lunch) op dag 3.
- ✓ Groepsexcursie naar Mount Fuji en Hakone per bus (inclusief lunch) op dag 4.
- ✓ Groepsexcursie naar Shirakawago en Takayama per bus (zonder lunch) op dag 6.
- ✓ Groepsexcursie naar Kyoto en Nara per bus (zonder lunch) op dag 8.
- ✓ Alle excursies zijn onder begeleiding van een Engelssprekende gids, door de Japanse overheid gecertificeerd.
- ✓ Verzendservice voor de bagage van Tokyo naar Kyoto.
- ✓ Assistentie van onze lokale agent/vertegenwoordiger.

Niet inbegrepen in uw reisom

- ✓ Drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard.
- ✓ Lunch en diner zoals omschreven in het programma.
- ✓ Overige entreegelden en (optionele) excursies.
- ✓ Overige maaltijden, tenzij anders vermeld.
- ✓ Overige trajecten per openbaar vervoer, zoals beschreven in het programma (te betalen met uw SUICA IC-kaart of contant). Alles waar de tickets niet benoemd zijn bij 'inbegrepen'.
- ✓ City- (circa 100-300 JPY per persoon per dag) en accommodatietaks (circa 300-500 JPY per persoon per dag).
- ✓ Onsen taks indien van toepassing.
- ✓ Mobile SUICA IC-kaart + opwaarderingen.
- ✓ Geldige (Nederlandse) reis- en annuleringsverzekering.
- ✓ Bijdrage calamiteitenfonds (€ 2,50 per dossier).
- ✓ Wi-Fi Router 100GB per dag, in te leveren op de luchthaven voor security (meerprijs op aanvraag).

Belangrijke punten bij het reizen naar Japan:

- 1) Tijdens deze reis dienen we voor 11:00 uur uitgecheckt te zijn. Inchecken is mogelijk vanaf 15:00 uur.

Grensdocumenten en visum

Voor een verblijf in Japan heeft men een paspoort, geldig tot na het verblijf, nodig. Voor actuele en aanvullende informatie betreffende de grensdocumenten en visa kijk op: www.anvr.nl/bestemmingen.

In de praktijk is gebleken dat de informatie betreffende grensdocumenten en visa sterk aan veranderingen onderhevig is. Daarom adviseren wij een ieder om voor de meest actuele informatie de desbetreffende instantie te raadplegen. Denk hierbij ook aan eventuele doorreislanden!

BELANGRIJKE INFORMATIE



Vluchtschema

Datum	Vlucht	Van	Naar	Vertrek	Aankomst	Klasse
27 Sep '24	CI 0074	Amsterdam	Taipei	11:00	06:00#	Economy <i>Duur: 13h00m</i>
28 Sep '24	CI 0100	Taipei	Tokyo (NRT)	08:55	13:15	Economy <i>Duur: 03h20m</i>
06 Okt '24	CI 0173	Osaka (KIX)	Taipei	19:05	21:00	Economy <i>Duur: 02h55m</i>
06 Okt '24	CI 0073	Taipei	Amsterdam	22:50	07:40	Economy <i>Duur: 14h50m</i>

CI = China Airlines

= Aankomst volgende dag

In de reissom is een lijndiensttarief inbegrepen. Hiervoor gelden strenge wijziging en annuleringsvoorwaarden. De reservering van dit ticket valt onder de ANVR - boekingsvoorwaarden. Het vluchttarief is onder voorbehoud tot het moment van printen en kan nog wijzigen. Deze prijs is inclusief belastingen en heffingen.